

Beste ouders,

De voorleesweek komt eraan!



Van maandag 22 november tot en met vrijdag 28 november willen we hier in onze school aandacht aan geven. We zouden het fijn vinden mochten er ouders, grootouders, tantes, nonkels, ... hierbij komen helpen.

Als u tijd en zin hebt, kan u in de klas van uw kind, kleinkind, neefje, buurmeisje, ... een verhaal of een prentenboek komen voorlezen. U mag hiervoor zelf een boek kiezen. Een kwartier tot een half uurtje volstaat!

De klasleerkracht heeft zelf ook een aantal boeken waaruit gekozen kan worden.

Concrete afspraken rond het tijdstip zullen later doorgegeven worden.

Graag onderaan aankruisen wat voor u van toepassing is.

Gelieve deze brief zo snel mogelijk terug te bezorgen.

<http://www.voorlezen.be>

Wij kijken er alvast naar uit !

Ik, ouder, grootouder, tante, van uit klas

kan me vrijmaken voor deze activiteit en liefst op volgende dag(en):



Maandag 22/11



Dinsdag 23/11



Woensdag 24/11



Donderdag 25/11



Vrijdag 26/11

Mijn voorkeur gaat uit naar volgende klassen:

Handtekening: