

Beste ouders



Wat?

Wat zijn wij trots op alle kinderen van het eerste leerjaar,

Jullie ook?!

We hebben nu alle letters geleerd en willen dit samen met jullie vieren tijdens ons ...

li, la, letterfeest!

Wanneer?

Jullie zijn van harte welkom op **maandag 25 maart!** Om **14.00u** verwachten we jullie aan de rode poort van onze school!

Waar?

Bij goed weer spelen wij een letterspel in het park! Bij minder goed weer spelen we een aangepast spel op de speelplaats.

Na het spel mogen jullie je zoon of dochter een beetje vroeger mee naar huis nemen.

Opgelet!: Voor broers of zussen tellen de gewone schooluren. Zij mogen pas om 15.25u opgehaald worden.

Wij hebben er alvast heel veel zin in!

Jullie hopelijk ook?!

Groetjes juf Charlotte juf Sixtine en meester Wim



- Wij, ouders vanuit 1..... komen met Ouder(s) naar het letterfeest!
- Wij kunnen niet aanwezig zijn.

Gelieve dit strookje tegen donderdag 21 maart in te vullen en terug af te geven!